

## Liv i Sveriges verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelsen bestod under 2015 av Stefan Estby, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Charlotte Pauli, Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande), Berit Skogsberg och Lillemor Wisén (kassör).

Även 2015 var mycket aktivt, och vi fortsatte att både värna och utveckla föreningen. Vid årsskiftet kunde vi notera 770 medlemmar, varav 90 nytillkomna (jämfört med 61 nya år 2014).

Den tryckta medlemstidningen kom ut med fyra nummer. Vårt beslut att göra den aktiv, med tävlingar och skrivråd i varje nummer, har varit lyckat. Inte minst för att vi där, liksom via vår hemsida, når också lite yngre medlemmar. Tidningen formges, och detta alltsedan nr 1 2014, av Ingrid Sillén. Under året bytte vi redaktör, då Gunilla Sternelius lämnade över den uppgiften till Stefan Estby. Vi beslutade att våga satsa på att trycka tidningen i färg och att vara öppna för annonser.

Vi fortsatte att marknadsföra våra böcker också på den digitala nätbokhandeln Bokbörsen. Den vägen har även en del av våra lite äldre titlar hittat sina läsare. Exempelvis *Glad försaka, aldrig klaga* (en småbrukarskildring från Arjeplog), *Det är dags* (med berättelser av funktionshindrade) och *Dödens tåg* (om SJ och hormorslyrbesprutning).

Vi lanserade en ny antologi, *En lektion för livet*, med 39 lärarröster från skolans alla stadier, med förord av Göran Brante, forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet. Boken gavs ut i samarbete med En bok för alla och presenterades vid ett välbesökt seminarium i Stockholm i december. Av de 71 manus som styrelsen under året har läst och diskuterat har vi kunna rekommendera fyra för utgivning. Två av dessa hittade under året sina förläggare, men hann inte komma ut. Under året åtog vi oss för första gången någonsin att läsa ett norskt manus, som också senare antogs av norsk förläggare.

Sammanlagt kunde föreningen den 31 december stoltsera med inte mindre än totalt 139 utgivna titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav 57 var slutsålda.

Under året har arbetet med tidigare inledda antologier fortsatt. En med arbetsnamnet *Medan ni andra sover*, med röster från skift- och nattarbetare. En tillsammans med Arbetets museum kring arbeten förr och nu, sådana som försvunnit eller håller på att försvinna, som tidsstudiemän och hemsömmerskor, och sådana som vi inte ens kunde tänka oss för bara några årtionden sedan, arbetscoacher och it-strategier till exempel. Med Mångkulturellt centrum fortsatte samtalen om en antologi på temat migration. Den är tänkt att bli en del av ett sedan länge pågående projekt, som Christian Richette medverkar i.

Styrelsen sammanträdde 10 gånger under året. Vi anordnade 8 berättarkaféer på Timmermangården i Stockholm, med i snitt 50 deltagare. Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist turades om som ordfördelare.

Därutöver höll Pelle Olsson i berättarkaféer och andra berättarträffar bland annat på Åsa folkhögskola, i Södertälje i samarbete med ABF och föreningen Wendelas vänner, på Kafé Klavér och på Kafé för hemlösa i Stockholm, på flera ställen i och runt Växjö. Han medverkade också i berättarevenemang på många andra orter, exempelvis Ljungby, Moheda,

Göteborg och Skellefteå. Ingrid Sjökvist ledde berättarkafé i Norberg. Vår föreningsrevisor Jan Holm höll i inte mindre än sex sådana i Stortorpsparkens timmerstuga i Trångsund med hembygdsföreningen Amarillis som arrangör och vår mångåriga medlem Kerttu Jokela ledde berättarkaféer på finska på några olika ställen i Stockholm.

Vidare har Pelle Olsson under året lett skrivarkurser på Åsa och Glimåkra folkhögskolor. Ingrid Sjökvist en digital fördjupningskurs på Bergslagens folkhögskola i Norberg, Charlotte Pauli skrivarkurser på Visingsö folkhögskola. Stefan Estby har presenterat föreningen för TAM arkiv och gjort ett bildspel om Liv i Sveriges verksamhet. Christian Richette har fortsatt representera föreningen i styrelsen för Oral History in Sweden (OHIS).

Vid årets slut hade vi 22 lokalombud, varav en del mycket aktiva med berättarkaféer, skrivar- och bokcirklar. En av dessa viktiga medarbetare var Marie-Louise Nilsson i Falkenberg, tillika författare till en av böckerna i vår bokserie (*De kallar oss dagmammor*). Hon avled dessvärre under året.

Vid årsmötet den 15 mars tilldelades tecknaren Robert Nyberg Trampcykelpriset.

Bidraget från Statens kulturråd låg för året kvar på 80 000, vilket vid sidan om våra medlemsavgifter utgjorde vår största inkomstkälla. För våra projekt fick, respektive fick vi löfte om, 50 000 från Lärarstiftelsen, Sveriges Allmänna Folkskolläraryrkeförening, 50 000 från Svenska Akademien, 25 000 från Ax:son Johnssons stiftelse, och 20 000 från Kungliga Patriotiska Sällskapet till antologin En lektion för livet. Till antologin När ni andra sover: 35 000 från Stockholms Arbetareinstitutets förening, 30 000 från Helge Ax:son Johnsons stiftelse och 25 000 från Längmanska Kulturfonden. ABF Stockholm och Timmermansgården har bidragit till våra berättarkaféer i Stockholm.

Södertälje den 1 mars 2016

Liv i Sveriges styrelse

gm Ingrid Sjökvist, ordförande